



Cuma Sohbeti sayfası Adıyaman İl Müftülüğü tarafından hazırlanmaktadır.

CUMA
SOHBETİ

CUMA
SOHBETİ

AİLE VE MARUZ KALDIĞI TEHDİT ALGISI;

TV ÖRNEĞİ



"Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var olması de O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindedir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır" (Rum Suresi, 21) ayetinden esinlenerek aile hayatımızın mukaddimesini öteden beri örfi olarak uygulayageldiğimiz şu dua süslemektedir: "Allahım! Bu evliliği mübarek eyle, eşler arasında ülfet, muhabbet ve geçim nasip eyle; nefret, geçimsizlik ve ayrılığa imkan verme. Babamız ve anamız Hz. Adem- Hz. Havva; örneğimiz Hz. Muhammed ve Hz. Hatice; Hz. Ali ve Hz. Aişe arasındaki ülfeti bu eşlere de nasip eyle! Kendilerine salih çocuklar, geniş rızık ve uzun bir ömür ihсан eyle! Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara rehber eyle! Ey Rabbimiz! Bize dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru!"

Ve ailenin temellerini sadakat, sevgi, saygı, fedakarlık, dostluk, diğergamlık gibi ulvi değerler üzerinden inşa ederken koruyucu, kollayıcı ve bağlı anlamında birbirimizin örtüsü (Bakara Suresi, 187) olduğumuz, Peygamber diliyle birbirimize Allah'ın emaneti gözüyle yaklaşmamız gerektiğini yine Nebevi örnek ahlakta görürüz: Ailesine geçmiş milletlerin masallarını anlatan, şakalar yapan, hoş vakit geçirmelerini sağlayan, savaşta yakınlarını kaybeden Hz. Safiye anamızın yanında soluğu alıp göz yaşlarını silen, kızı Fatıma'yı karşılayıp cübbesinin üzerine oturtan, torunlarına bineklik yapan, kırıcı, incitici sözlerden dahi uzak duran,

şiddetin hiçbir türüsünü tasvip etmeyen ve bu noktada ashabının kendi eşlerine yönelik şiddet uygulamalarına prim tanımayan örnek bir eş, örnek bir baba, örnek bir dede ve örnek bir insan olan Hz. Peygamber, bu güzel örneğini Kur'an'dan beslediği şu serlevha sözün üzerine bina eder: "Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlaki en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlılarınız da eşine karşı en iyi davrananlarınızdır" (Tirmizi, Rada', 11).

Bugün aile müessesesinin durumu içler acısıdır. Birtakım yayınlar (dizi, sinema, talk show vb), özellikle de "evlilik programı" adı altında yapılan yayınlarda aldatma, ihanet, yalan, giybet, riyekarlık, bencillik, maddiyatçılık pohpohlanmakta, "yuwayı dişi kuş yapar" şeklindeki manevi değer algısı ıskalanmakta, "maddi güç yapar" meta algısı ve ahlaki insanların zihnine aşılınmakta, aile birliktelikleri sarsılmakta, her geçen gün boşanma oranları artmakta, meşru olmayan birliktelikler özendirilmekte, ailevi ayakta tutan manevi değerler dinamitlenmekte, insanlara bireyselcilik, çıkarıcılık ve zevkçilik ahlaki kazandırılmaya ve meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Ve bunlar bazen manken ajanslarından maaşla getirilen yakışıklı erkekler ve güzel kızlar üzerinden yapılmakta, bazen de programın reytingi (izlenme oranı) düştüğünde tribündeki izleyiciler birbirlerine talip yapılmakta ve bunun karşılığında bu kişilere belli bir ücret verilmekte, oyun içerisinde oyunun olduğu, izlenme uğruna hiçbir değer tanınmadığı, ekranları başındaki izleyicilerin kandırıldığı vb. hususlar bu programlarda yer alan kişiler tarafından ifade

edilmektedir. Ve maalesef perde ardında yaşanan dini, ahlaki, insani, vicdani hiçbir değerle örtüşmeyen ve izleyicilerin büyük bir kısmının belki de haberinin ve farkındalığının olmadığı yalan dolan bu kurgular, milyonlarca insanımızı ekranlara kilitlemekte ve en değerli sermaye olan zaman bir hiç uğruna israf edilmekte, ailemize ayırmamız gereken zaman ise, hiçbir seviye ve ölçüsü olmayan bu programlara bağışlanmaktadır.

2015 yılında ülkemizde 602.982 çift evlenirken, 131.830 çift boşanmıştır. Bu boşanmalar neticesinde 109.978 çocuk sıcak bir aile yuvasından mahrum bırakılmıştır. Son derece ürkütücü bu tablonun en çok mağdurları masum çocuklar ve kadınlardır. Artık çocuk baba himayesinden mahrum bırakılmış ve hayatın zorluklarıyla mücadele etmede yalnızlaştırılmış bir yetimdir. Kadın ise, öteki yarısını yitirmiş, sorumluluğu

iki katına çıkarılmış, birtakım insanların önyargılarına kurban edilmiş bir duldur.

Aile, babamız ve anamız Hz. Adem ve Hz. Havva'nın işlemiş oldukları günahın üzerinden pişmanlıklarını dile doladıkları, vicdanlarında bunun derin bir üzüntüsünü hissettikleri, iki yarının bir araya gelerek bir bütün oluşturdukları ve bu bütün, bütüncül bir yakarıyla ölerine dönmek üzere arz ettikleri "Rabbimiz! Biz kendi nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen muhakkak biz hüsrana uğrayanlardan oluruz" (A'raf suresi, 23) ve yine "Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle" (Furkan suresi, 74) ayetlerine kalbi, zihni fakültelerimizle yaklaştığımız dini, ahlaki, insani, vicdani gibi yüce değerler üzerine oturtduğumuz dini, hukuki, ahlaki ve manevi bir birlik ve bütünlüktür. Bu bağlamda bu bütünlüğü ifsad edecek, fitne fesat yollarına kapı aralayacak yayınlara ve programlara karşı dikkatli ve uyanık olmak, ailevi değerlerimizi koruma ve kollama noktasında ailemize Hz. Peygamber gibi zaman ayırma ve onlarla güzel vakit geçirme, fiziksel birlikteliğimizi ruhsal, manevi birlikteliğimizle destekleme, mutlu, huzurlu bir yuvanın ekran başında veya sanal alemde gerçekleşmediğini hiçbir zaman hatırmızdan çıkarmama vb. noktalar önceliklerimiz olmalıdır. Vesselam!

Harun DOĞAN

İl Vaizi

harun_dogan23@hotmail.com.